



Carnaval in Mestreech (2022 picture)-[De leukste Carnavalssteden - Soetkees](#)

Koetjes & Kalfjes

NZ Netherlands Society (Waikato) Inc. February 2023

Hamilton Tulip Festival Trust

De Hamilton Tulip Festival Trust was opgericht op 27 Mei 2009 met Peter Bos, Marijke Westphal, Kitty Kanters (van der Drift) en Ineke Zegwaard als trustees.

De Trust was geregistreerd als een Charitable Trust met als doel om een jaarlijks festival te organiseren. De 10 jaarlijkse Festivals werden gehouden in de Hamilton Gardens. Het begin kapitaal was \$5000, ontvangen van de NZ Netherlands Society Waikato. Dit bedrag kwam van de winst die gemaakt was op het laatste landelijke Nederlandse Festijn dat in 2008 in Hamilton werd gehouden.

Het laatste Tulip Festival is werd gehouden in 2019 en haalde de Waikato Times daar door de vele evenementen die tegelijk plaats namen in de Garden voor een chaos ontstond op de rotonde op Cobham Drive.

De laatste drie actieve trustees van de Hamilton Tulip Festival waren Wies van den Berg, Kees Zegwaard en Ineke Zegwaard. Voor en tijdens de Festivals waren er vele vrijwilligers die hielpen om het Festijn een succes te maken. Een speciale vermelding voor Simon Genet die durende de 10 Festival duizenden kopjes en bordjes heeft afgewassen!

De Trust is opgeheven per 8 december en het overgebleven kapitaal \$9000 is overgemaakt naar de NZ Netherlands Society Waikato voor het organiseren van evenementen voor de Nederlandse community.



Van de voorzitter

Welcome to the first edition of the K&K for 2023. First of all I want to thank Christina Reijmer for taking on the roll of editor for the last year. It has been a great help while I was busy with work and other commitments. She has done a great job, so thank you again Christina!

My manager at Wintec was a bit shocked when I informed him of my intentions of further reducing my working hours in 2023 and here we are! I am looking forward to being involved in all aspects of our Dutch community in Waikato and beyond.

Wies van den Berg

Carnaval—Vastenoavond

Op zaterdag 17 februari is het weer zover: het is Carnaval! In mijn hoofd klinkt het dan meteen: 'En het is weer Carnaval in het land van Piel en Maas, drie dagen is in Rooy, Prins Carnaval de baas. En is het feest dat uut, zien weij de cente kwiet, dan bliieven weij zondags thuus den hielen vasten tied!'

Ik heb vaak Carnaval gevierd in Venray (Rooy), waar de Rooyse mensen dan Pielhazen zijn. Veel plaatsen veranderen dan van naam: Den Bosch wordt Oeteldonk en Nijmegen wordt Knotsenburg. De hele lijst vind u hier: [Lijst van alternatieve Nederlandse plaatsnamen tijdens carnaval - Wikipedia](#)

Carnaval wordt gevierd in het weekend vóór de vasten, vier weken voor Pasen. Lang werd het door de Katholieke Kerk verboden vanwege de 'losbandigheid' dat met Carnaval wordt geassocieerd. De naam Carnaval komt van het Latijn 'carnivere' dat 'vlees eten' betekent. Tijdens de vasten werd er dan minder of geen vlees gegeten. Het Carnaval seizoen begint op 11 november – de elfde van den elfde, wat gezien wordt als een 'gekkengetal'.

Letters to the editor guideline:

Letters may be edited without consultation to meet style and available space.

Supplied photos with letters may be used if they are of high enough quality both in content and in resolution.

Deadline: 15th March 2023

Correspondence address:

**netherlands.society.waikato
@gmail.com**

Cambridge Klaverjas Club



Hallo



We zijn alweer twee weken in het nieuwe jaar als ik dit schrijf.

Na de nodige regen zien we de laatste dagen heerlijk mooi weer en nu maar hopen dat dit voorlopig zo blijft.



We hebben het jaar met de klaverjas groep heel gezellig afgesloten. Te zien op de foto hadden we hapjes en een borrel en heel veel gekletst. En natuurlijk de prijs uitreiking. De overall winnaar van het jaar is Huub Versteegen geworden. Met als 2de Sjaak Floor.

Begin februari beginnen we weer met de competitie. Dus als iemand zin heeft om op maandagavond een potje te klaverjassen, iedereen is van harte welkom.

Bel mij gerust voor meer informatie.

Vriendelijke groeten

Caroline van Schie

Caranval- vervolgd

Gek gedaan wordt er inderdaad, Carnaval is de tijd dat de draak gestoken wordt met alles dat macht heeft, dus een omgekeerde wereld, waar de Prins Carnaval de sleutel krijgt van de stad. Het feest begint officieel op zaterdag, met een optocht op zondag. Er wordt maanden gewerkt om de mooiste wagens te



maken met de meest ludieke spelingen op wat er leeft in het land of in de stad of het dorp. Zelf heb ik ooit deel gemaakt van de Carnavals optocht. Als deel van het feest was er in ons dorp ook een Boeren Bruiloft waar twee mensen in de 'on-echt' gaan, het 'bruidsboeket' bestaat uit boerekool. Ik was met een jongen (die in nauwelijks kende) het verloofde paar. Ik mocht het zwarte begravenis pakje aan van mijn moeder en kreeg een mutsje op. Zo zaten we samen voor op de kar! Geen idee hoe ik daar terecht was gekomen, en nee, er is geen foto van. De foto hiernaast is van het Boeren Paar in Venray in 2007 (Roynet foto)

Verkleed hoort er natuurlijk bij en het minst geaccepteerd is de 'blauwe kiel'. Een prachtig feest met veel historie, veel zingen en hossen en heel veel plezier. Wie weet heeft er iemand zin om volgend jaar in Hamilton een Carnavals feest te organiseren, de 'boere kielen' hebben we al!

Wies van den Berg

Robot maaiers.

Mijn neef in NL vertelde mij dat hij definitief de brui had gegeven aan grasmaaien. "Hoe dan?", zei ik, "Heb je een tuinman?" "Nee", zei hij, "de robot doet het werk." Prompt verscheen op WhatsApp een foto van mijn neef's blote tenen met op de achtergrond een kort geschoren gazon en een oranje schildpad alias robot. "Lekker makkelijk!" las de bijbehorende SMS.

Ik zie diverse robots tijdens mijn dagelijkse wandelingen en mijn fantasie kent ze dierlijke trekjes toe. Laatst zat er een vast in de heg, nota bene; hij maakte hijgende en krabbelende geluiden en ik had hem wel willen helpen, maar de toegang tot het perceel was afgesloten en de grote hond bij de garage leek alles behalve vriendelijk.

"Waarschijnlijk een kapotte perimeter draad," zei de buurman, "ze zullen een kabeltester moeten gebruiken om de breuk op te sporen."

"Een kabeltester?" vroeg ik onschuldig, "Maar ik zie nergens een draad." De buurman wist dat het een ondergrondse kabel betrof. Zelf moest hij niets van robots hebben.

"Niets dan ellende, als je het mij vraagt" mopperde hij.

Op een andere dag, na zware regenval, ontdekte ik een oranje robot aan de graskant van een lange oprijlaan. Hij zat vast in de modder en hij had tijdens zijn ontsnappingspoging met zijn wielen een dermate diep gat gemaakt dat loskomen onmogelijk leek. Dichterbij gekomen zag ik dat zijn *LCD display* uit was. Hij was dood.

"Gewoon laten staan," hoorde ik een toevallige voorbijganger zeggen, "die dingen wegen zo'n 15 kg." De man leek ook begaan met het lot van de robot:

"Tja, die heeft zijn oplaadstation niet kunnen halen. Het lijkt nu meer op een graafrobot dan op een maairobot." Vol trots vertelde hij dat zijn eigen robot een ingebouwde regensensor had. "Geen gaten in mijn gazon, gelukkig."

Ik zag het helemaal voor me, een schone, glimmende schildpadrobot lekker veilig in zijn oplaadstation, rustig wachtend totdat de bui zou zijn overgetrokken. Heerlijk toch?

Intussen is de stoffige grijze robot aan het begin van onze straat vervangen door een glimmend exemplaar. "Hij kon de helling niet aan," vertelde de eigenaar me, "maar deze *bad boy* kan tot 45% gaan."

Hij kreunde nog even over de prijs, maar gaf uiteindelijk toe dat het toch de moeite waard was. Zijn nieuwe schildpad draait nu een volledige werkweek van 40 uren.

Wist u dat robotmaaiers in Zwitserland 's avonds niet mogen maaien vanwege mogelijke ongelukken met egels op het gazon? Vooral jonge egels lopen een groot risico om overreden te worden. Natuurlijk zijn de fabrikanten spoorwegs naar oplossingen gaan zoeken; er zijn nu robot maaiers met betere sensoren, met snijmessen voorzien van een spil voor minimaal impact en, je gelooft het niet, met koplampen! Vanzelfsprekend hangt daar een prijskaartje aan waarvan je in katzwimj gaat vallen.

Al die verschillende elektrische schildpadden in onze straat maken stuk voor stuk ook nog hun eigen maai patroon. Sommige werken in strepen, andere rijden verschillende routes om spoorvorming juist te voorkomen en een enkele... maakt tekeningen op het gazon omdat hun baasje zich verveelt op het werk en via de app met zijn schildpad zit te spelen.

Ik vermoed dat ons grasveld niet geschikt is voor een robotmaaier. Volgens de fabrikant kan de schildpad een snijhoogte aan van zo'n 20-60 mm. Hij zou volledig overspannen raken van alle weegbrees, paardebloemen en taaie grassoorten die samen ons gazon vormen.

Ik zal mijn neef zo meteen even een foto opsturen van mijn blote tenen met op de achtergrond balancerende puttertjes die zich te goed doen aan de zaden van onze grassprietten.

Baukje Lenting



I cant' mow the lawn until I
find the lawn mower and I can't
find the lawn mower until I mow
the lawn...



Utnoeging foar de Fryske Dei

Op 26 Februari 2023

By Henk & Hermanna Hemmes
 Wer de Fryske flagge uthinget
 562 Campbell Road, RD1, Walton
 Ph 027 8873781

De kofje is klear om 11 ure!
 Graag wat mei nimme om te ieten en te drinken.
 We hawwe in doas mei boeken oer Fryslân fan Melis, om fuort te jaen.



KOFFIE MORGENS

We kijken uit naar gezellige koffie morgens voor dit nieuwe jaar.

Iedereen is altijd van harte welkom.

Het is een geweldige gelegenheid om nieuwe en 'oude' vrienden te ontmoeten, en lekker bij te kletsen, onder het genot van koffie (en wat lekkers)!! Kom er ook gezellig bij zitten!

Heb je vragen, bel of txt Hendrieka 0272823467



Wednesday 8 February 10.30 hrs

The Olde Creamery Cafe

317 Kaipaki Road

Ohaupo

Even Hendrieka texten of bellen als je wilt komen daar ze speciaal voor ons openen.



Wednesday 8 March 10.30 hrs.

The Veranda Cafe

Rotoroa Drive, Hamilton Lake

Hamilton



Wednesday 12 April 10.30 hrs.

Cafe Irresistiblue, Monavale

156 Turkington Road

Cambridge

Kerstviering December 2022

De Herdertjes mochten weer liggen ter wachte en het Kindeke werd toegezongen. Ria Veenema kwam het gezang ondersteunen met haar prachtige piano talent. Ze vindt het zo gezellig in Hamiton dat ze er geen moeite mee heeft de reis vanuit Auckland te maken. Anton Wassenaar had wijze woorden over Kerstmis die ons goed aan het denken zetten.

Na afloop was er koffie, thee, gevulde speculaas, oliebollen (dank je wel Dutch Market!) kerstkrans en nog veel meer lekkers.

Dank aan de Netherville Hall committee om de zaal voor ons beschikbaar te make.

Wies



Koningsdag

Thursday 27th

April

Pot-luck dinner

Netherville Hall

Family Room

6pm

Followed by

BINGO

Bus Trip

Tuesday 7 March

Driving Creek

Cormandel

\$60 members only

***non-members: \$90**

includes membership

Email:

netherlands.society.waikato@gmail

Wies: 07-8279395 or [website](#)

Waikato Rik Club

Hallo kaarters in de Waikato,
Eindelijk is de zomer dan zoals we die verwachten met veel zon en lange avonden. Eigenlijk nog geen tijd om over kaarten te denken want we zijn op stap in het land of hebben bezoekers uit Nederland. Toch moeten we vooruit denken natuurlijk en dus ook aan de "rikken middagen". Nou dat klinkt nogal indrukwekkend maar het is maar een keer in de maand, de derde vrijdag middag in de maand, dus dat heeft niet te veel invloed op de sociale kalender. We hebben een gezellig groepje van zo'n 20 spelers, met de nadruk op gezellig. We spelen voor ons plezier en zonder "mes op tafel".

De winnaar van het vorig jaar was Piet Welten. Jammer genoeg kon hij op de laatste bijeenkomst vanwege ziekte niet aanwezig zijn maar Bertha was blij om de trofee mee naar huis te nemen.

We krijgen dit nieuwe jaar er weer wat spelers bij en dat betekent dus wat wennen en "hoe was het ook weer?" Het zal wel weer wat lachen worden als er per ongelijk een verkeerde kaart gespeeld wordt. Maakt allemaal niet uit, als je maar plezier hebt.

Kom gezellig met ons meespelen. De eerste bijeenkomst is 17 Maart om 1 uur in Taylor Made Community Centre on Taylor Street, Cambridge

Frank Broekmans





DELICATESSEN

Specials available in each shop

ROTOTUNA RETAIL CENTRE HAMILTON
SHOP 3, THOMAS ROAD (07) 855 44 33
hans@goudacheese.co.nz

245 CAMBRIDGE ROAD
HILLCREST—HAMILTON (07) 856 66 33
addy@goudacheese.co.nz

Websites:

www.goudacheese.co.nz

www.cheeseonline.co.nz

Cambridge Dutch Market

Hallo allemaal.

Als jullie dit lezen is het maar een maandje meer en dan hebben we de eerste Dutch market van dit jaar al weer. Zet daarom **25 maart in je agenda en voor april is dat de 29ste.**

Wie had kunnen denken dat het al weer 7 jaar geleden is dat we op 25 juni 2016 met de markt zijn begonnen. We zullen het nooit vergeten dat we een bomvolle zaal hadden in St Andrews church hall waar met al die bezoekers het water van de muren liep. Missien was dit ook de reden dat we na twee keer niet meer welkom waren.

Toch hebben we na wat rond zwerven nu een bijzonder mooie plek gevonden bij de Bridges Church en zijn daar erg blij mee.

Wisten jullie trouwens dat we tijdens de markt 15 vrijwilligers hebben die de markt tot een succes maken, en dat we blij zijn met nog een zes vrijwilligers die we kunnen vragen mocht dat nodig zijn. We willen ze dan ook nog eens extra bedanken voor hun hulp elke maand weer.

Al met al mogen we zeggen dat het een aanwinst is geworden voor de Nederlanders in Waikato.

Mede door jullie support hebben we over deze zeven jaren meer dan \$7000.00 kunnen doneren aan FSN en Kids club.

Hartelijke dank hier voor!

Dus als je trek hebt in een lekker kopje DE koffie, kroket of bitterbal kom dan gezellig naar de markt, want gezellig is het altijd weer, oliebollen verkopen we ook en niet te vergeten de Nederlandse producten in de winkel.



Haring is er ook weer en wist je dat we bevroren kroketten en bitterballen verkopen in de shop en keuken.

Fred en Ineke zijn er met hand gemaakte kaarten, foto's en schilderijen en natuurlijk is Wies er met de poffertjes en Carolien met haar prachtige planten.

Voor de kinderen is er ook genoeg te beleven. De sjoelbak is erg in trek bij groot en klein.

Tot ziens op de volgende markt.

Bridges Church 28 Duke Street van 10 tot 1uur..

Met vriendelijke groet,

Huib Verstegen

E mail h.i.verstegen@gmail.com

Mob 0220355302



Bus trip Tuesday 7 March

After three years of Covid we feel safe enough to go on bus trip again. We discussed some options and as tours through the Tauranga Harbour are not available any more the decision has been made to visit [the Driving Creek Railway in Coromandel](#). It is one of those places you would like to visit but never have! Final points like actual leaving time and whether we will use one large bus or a number of transit vans. This will depend on availability and what vehicles are permitted on the coastal highway in Coromandel. Louis Berkers is our organiser with suggestions from the committee. We will organise morning tea, lunch and admission to the train. As there is only enough room for 28 passengers on each train, we will split up the tour over two trips. There is a very nice pottery shop in the area and catching up or getting a nap under a tree are all possibilities! The Society pays for the transport (thanks to the transfer from Tulip Festival Funds). The cost is therefor only \$60 for members and \$90 for non-members.

Bookings are essential:

- Email: netherlands.society.waikato@gmail.com
- Website: [Events | mysite \(dutchclubwaikato.com\)](#)
- Phone Wies: 07-8279395



Sinterklaas 2022

We had a great day on the 4th of December with a visit of Sinterklaas and his helpers. Close to 50 children attended with their parents and grandparents. Louis Berkers made a great Sinterklaas and was assisted by Daniel van Campen and Zeurpiet Anne Hiemstra. All children received a 'puntzak' with lollies; and there were poffertjes, sausages and ice-blocks for both children and adults. Thank you to everyone who assisted in the event being a great success again!



Welcome Swallow

Deze zwaluw is bij de Nederlander beter bekend als de Boeren zwaluw, in Nieuw Zeeland worden ze Welcome Swallow genoemd, *Hirundo tahitica neoxena* en komt over heel NZ voor. Deze is overigens wel verre familie van de Boeren zwaluw. Ze arriveerden rond 1900 vanuit Australië in NZ. Sinds de 60/70 jaren zijn ze flink uitgebreid.

Hun kleuren zijn oranjebruin van borst tot boven het oog waarna de kleur blauwgroen tot zwart wordt over de rug. Ze hebben een bijna witte buik en onderkant staart, die gevorkt is.

Vaak zien we ze rond cirkelen in kleine groepjes. Wanneer ze in de buurt van water zijn zie je ze vaak over het water scheren en water scheppen, of we zien ze zitten op stroomdraden of afrasteringen van weilanden.



Foto's Huub Verstegen

Veel vijanden hebben ze niet, de NZ Falcon is de enige, maar katten vangen ze wanneer ze nestmateriaal aan het verzamelen zijn.

Ze zijn 15 cm lang en wegen zo'n 9 tot 20 gram, ze hebben spitse vleugels en hun zang is een gezellig getwitter van vrij hoge tonen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit insecten die ze tijdens de vlucht vangen.



Het broedseizoen is van augustus tot februari, ze hebben soms wel 3 broedsels per jaar in een komvormig nest dat gemaakt is van modder, grassen en veertjes, waar ze 8 tot 23 dagen over doen, daarin worden 3 tot 5 zachtroze met bruin gespikkelde eieren gelegd die dan door het vrouwtje 15 dagen worden bebroed. Samen voeden ze de jongen die na 18 tot 23 dagen uitvliegen. De jongen zijn na 35 dagen zelfstandig en beginnen een eigen familie na 8 tot 14 maanden en ze kunnen wel 6 jaar oud worden.

Er is bij geen kleur verschil tussen mannetjes en vrouwtjes, de vrouwtjes hebben een iets kortere staart en de vlekjes op de staart zijn wat kleiner.

Wanneer het wat kouder gaat worden zoeken ze de warmte op maar blijven meestal in NZ, als de kou te erg wordt leggen ze wel langere afstanden af tot de Auckland eilanden en zelf tot Norfolk Eiland.

Een bijzondere wetenswaardigheid is dat de nesten vaak vol zitten met bacterien en parasieten, o.a. Histplasmogis, Encephalitis, Salmonella, Meningitis en Toxoplasmosis. Hierdoor zijn de jongen aangewezen op aangeboren antistoffen en immuniteit dat in de eierzak zit.

Groetjes

Huub Verstegen



30th ANNUAL

ROTORUA WALKING FESTIVAL

18-19 MARCH 2023

SATURDAY - Scenic bush / forest 10km, 21km and 42km
MARATHON forest routes.
Parent Centre Family Walk.

SUNDAY - Inspirational 10km, 20km, 30km and 42km
Thermal, parks and streetscape walks.
SPCA Dog Walk.



**INTRODUCING
NEW DOUBLE MARATHON WALK
2 DAYS AND 42 KM PER DAY**

**DO ONE
OR BOTH
DAYS**

**INCORPORATING THE
NZ INTERNATIONAL
TWO DAY WALK**

www.rotoruawalkingfestival.org.nz
www.facebook.com/RotoruaWalkingFestival

Rotorua walking festival website:

[Rotorua Walking Festival](http://www.rotoruawalkingfestival.org.nz)

WACHT NIET OP
BIJZONDERE
MOMENTEN
MAAR MAAKGEWONE
MOMENTEN
BIJZONDER!

MEMBERSHIP FORM

'Only for new members!'

Membership is \$ 30.00 per year. Every two months you will receive the Koetjes & Kalfjes, where in you will find information about all of the activities that the Netherlands Society and affiliated groups organise.

Yes, I would like to become a member of the Netherlands Society Waikato.

My details are as follows:

Name:.....
Address:.....
Town:.....
Phone:.....
E-mail:.....

You can pay via internet banking,

Westpac: 03 0306 0204890 00

With the following details:

Reference - last name, Particulars - membership.

Please post this form to:

NZ Netherlands Society

c/o 42 Taylor Street, Cambridge 3434

or email to:

netherlands.society.waikato@gmail.com

**VALLEN
IS NIET
ERG**

BLIJVEN LIGGEN WEL

President	Wies van den Berg	07 827 9395	vandenberg@xtra.co.nz
Treasurer	Welan Rorimpandey	0221949922	wlinked@gmail.com
Secretary	Yolande van Gaalen	07 834 2116	yolandesloet@hotmail.com
Committee member	Auk ter Veen	07 854 1626	aukenbauk@gmail.com
Committee member	Günther Hollmann	07 849 2333	carl-nina@xtra.co.nz
Committee member	Lisa Merts	07 827 8424	EMerts@farmside.co.nz
Editor Koetjes & Kalfjes	copy to:	netherlands.society.waikato@gmail.com	
Bank Account Netherlands Society Waikato	Westpac 03 0306 0204890-00		
		Please note your name when paying!	
Website Waikato Society:	www.dutchclubwaikato.com		

Affiliated clubs and other organisations

Klaverjas & Rummikub - Hamilton

Contact: Harry Stevens 07 854 0720 harrystevens@hotmail.co.nz

Klaverjas - Cambridge

President: Caroline van Schie 027 325 5198 Kerolientje@outlook.com

Rik Klub

Frank Broekmans applefrank51@gmail.com

Friendly Support Network (FSN)

President Jos Jongenelen 027 9370860 josjon@xtra.co.nz

Secretary Iepie Dykstra 027 2224995 friezin63@gmail.com

Treasurer Jos Jongenelen Westpac Bank 03 1555 0016502 00

Netherville Retirement Village Inc. - Hamilton www.netherville.com

President: Don Shergold 07-855 7287

Email: nethervillevillage@xtra.co.nz

Tasman Village Society Inc. - Morrinsville www.tasmanvillage.com

President: RowbDowning 027259638 office@tasmanvillage.co.nz

Website Federation NZ Netherlands Societies: www.dutchcommunities.co.nz

Upcoming events:

8 February ; 8 March; 12 April: Koffie morgen. Details on page 5

7 March: Bus trip to Drive Creek, Coromandel. Details on page 8

25 March: Cambridge Dutch Market (first of the year)

27 April: Potluck dinner for Konings Dag

If undelivered, please return to:

42 Taylor Street

Cambridge 3434



Quality Shoe Repairs
559 Victoria Street, Hamilton
www.qualityshoerepairs.co.nz
Telephone 839-5338

Owner/ Operator: **Ike De Boer**

- Repairs to all Leather Goods
- Sports Shoe Resoling
- Polishes, Laces, Insoles
- Wallets and Bags
- Key Cuffing
- Bags Repaired
- Footwear Alterations
- All Work Gauranteed
- We Use The Best Material



Bus trip

Tuesday 7th • \$60 members

March 2023

ZENDERS
— est. 2018 —
EURO-STYLE CAFE & VENUE

A taste of Holland, right here in the Waikato!

Cafe
Open 7 days

Venue
Open by appointment

Location
439 Ruakura Road
Newstead
Hamilton 3286

Contact
07 595 0640
info@zenders.nz
www.zenders.nz